

TKB AÇIKLAMASI

Son geçirdiğimiz üzüntülü günlerden sonra, daha çok birlik ve daha çok beraberliğe dayalı yeni bir Türkiye'nin sağlıklı ortama kavuşması ideali, Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerinin öncelikli gündemidir. Bu gündem, kurulduğu günden bugüne kadar tüm üyelerimizin değişmez hedefi olmuştur. Bu yolda gösterdiği özen, kültür öncelikli bir Türkiye arayışının ifadesidir. Bunun özenle ve titizlikle gündemde tutulması, ulaştığımız büyüklüğü kanıtlar niteliktedir. Sıkıntı ve üzüntülerin kısa sürede düze çıkması ise, hepimizin gayretlerinin sonucu olacaktır. Bu açıdan bu anlamlı toplantıda geliştirdiğimiz kavramlar ve uygulamalar da bir umut kaynağıdır. Büyük bir doğa ve kültür zenginliğinin coğrafyası olan ülkemiz, bu zenginliği taşıyacak niteliktedir. Özverili-birikimli kadroların varlığı, geçirilen sıkıntının hızla düze çıkmasını sağlayacaktır.

Samsun gibi tarihsel bir simge olan kentte bu çağrımızın, üzüntüleri aşarak başarıları taçlandıracağı inancındayız. Kuşkusuz şu ana kadar toplumumuzun gösterdiği tepki ve birliktelik, bunun en somut örneğidir. Bunun kesintisiz yenilikler ve dinamiklerle beslenmesi, tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğundadır. Burada toplanmış olan değerli yetkililerin bunun bilincinde olarak büyük Türkiye'yi esenliğe kavuşturacağına olan inancımız tamdır. Toplumlar böyle anlarda kendilerine düşen görevleri, birlik ve beraberlikleri, geleceğe daha güçlü taşımalıdır.

Tarih göstermiştir ki; onurlu bir tarihe ve güçlü bir tarihsel mirasa sahip toplumlar, her zaman dış ve iç güçlerin hedefi olmuşlardır. Türkiye gibi, insanlık tarihinin belirleyicilerinden olan milletler, binyıllardır bu tür saldırılardan düze çıkmayı bilinçle başarmışlardır. Ne var ki; günümüzün küresel güçleri, bu oyunda doğrudan sahne almak yerine, yeni destekçilerle, *"memleketin içinde gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanlar"*a gündem oluşturmayı, çıkarlarına uygun bulmuşlardır.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız FETÖ/PDY kalkışması, bu tür bir iç-dış dayanışmasının sonucudur. Vatanımızın bütünlüğüne, bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimize, demokrasimize, toplumsal dirliğimize ve milli ordumuza yönelik hep birlikte akıl dışı bir kalkışma yaşadık. Bu kalkışma, büyük bir cüretle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, siyasi parti liderlerimiz gibi siyasal önderlere; akla gelmez bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanlığı

Sarayına, medya kuruluşları ve güvenlik kurumlarına, devletimizin simge yapılarına saldırmayı göze almışlardır. Bundan daha vahim olarak bu yolu tutanlar, direnen asker ve güvenlik güçlerimize, meydanlara çıkarak demokrasimizi savunan halkımıza saldırarak, yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verilmesine neden olmuşlardır.

Başta belirttiğimiz gibi, bu üzücü ve düşündürücü kalkışmayı bütün varlığımızla kınıyoruz. Bu kalkışmaya direnerek hayatlarını feda eden “demokrasi şehitleri ”ne rahmet, gazilerine acil şifalar diliyoruz. Onların manevi varlıklarını ve adlarını gelecek kuşaklara aktararak yaşatmayı, ciddi ve kaçınılmaz bir görev sayıyoruz.

Milletimizin ve demokrasimizin başına gelen bu felaketin, batı dünyasında ve müttefiklerimiz arasında maalesef yeterince doğru değerlendirilmediği kanısındayız. Onların suskunluğu tercih etmesi, bizler için bir daha düşünmemizi gerektirir niteliktedir. Batı dünyasının, savunageldiği demokratik ve özgürlük değerlerini unutmuş gözükmeleri, dolaylı olarak bu kalkışmayı onaylar anlamı taşımaktadır.

Tarihi Kentler Birliği ve bağlı belediyeler, Türkiye demokrasisinin korunması ve yeniden inşasında, ilişkide oldukları bütün uluslararası ortamlarda da doğruları açıklayıcı ve uyarıcı görevini her koşulda yerine getirmeyi milli bir görev bilir.

Tekrarlamak isteriz ki, benzer şekilde demokrasimizin ve devletimizin yeniden inşasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel değerleri olan vatanın bütünlüğü, tam bağımsızlık, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığını milletimiz ebediyete kadar sürdürecektir. Ortak vatanın ve demokrasinin inşasında binlerce yıldır bu topraklarda yaratılmış olan tarih ve kültür değerlerinin milli birliğimizin hamuru ve geleceğimizin rehberi olduğuna içtenlikle inanıyoruz. Birleştirici ve yol açıcı bir güç olarak, bu değerlerin yeniden ve derinlikli olarak değerlendirilip korunması ve yaşatılması gerektiğine olan inancımızı, burdan bir kez daha kamuoyu ile yürekten paylaşmaya ortak görev biliriz.

Saygılarımızla.